

't broédspaar

Wie mienen buurman letsaan in bed loog, met roeie uurkes van de griep, heb ik aaf en toe, zien werk euvergenaome, dae is n.l. taxichauffeur.

ik zoëdsde door de stad in zôn groëte zwarte amerikaanse slei, zônne sjaaverelet, en moch zelfs ein broédspaar rieje.

wie ik in hagerhaof, daen broédegôm op ging haole kwaam dae nao boëte geschraveld in ziene billentikker, van veur d'n oorlog en ein gezich op wie ein pletske, neet van de zenuwe, maar van daen oët de hand gelaupe vreejgezellenaovend,

hae goeide zich achtereuver in de pluusj, en kôs nog net 't adres van zien brudje euver de lippe kriége, wie we dao aankwame, môt ik zegge, det ik blie waas det ik neet met det brudje hoofde te

trouwe, det waas dich ein haaj baaj, det begôs al geliék knetterend te kwaeke taege daen ermen blood: waat bisse laat, schuuf ens wat op, en maak dich neet zoë breid,

en kiék noow ens, det broédsboeket vlook beej mien broédskleid,

jao det broédskleid, det had zoë te zeen, al einpaar kiër in de krant beej de klokadvertenties gestaon, eine naam veur zôn vaal kleur, steit in gen ein waardebook.

wie ik eur netjes veur 't stadhoés aafzoot, zaet 't taege zienen aanstaonde, waat duis dich toch

zenuuwechtig, de bis de ringe toch neet verlaore, nae kermde dae, neet de ringe, mien entoesjasme.

Maar entoesjasme of neet, dae woort det stadhoés ingesleip, en ouk weer d'r oët, zoë zaet 't, en noow met ein rotvaart nao de kerk.

Efkes later vroeg ôzzen broédegôm hiel veurzichtig, zek ens zaette, noow we veur de ech zien

getrouwd, kinse mich toch ens zegge wiewuul mansluuj d'r noow zo veur mich zien gewaes, maar det deej zien gezich neet aoep, en wie we haos beej de kerk ware,

rapde daen toekomstige hoesvader zich beejein, en zaet, zek ens maedje, ik heb dich net wat

gevraag, noow halt toch ens dien gemaak reep det hiel giftig, noow kin ik alweer opniej beginne te telle. Ik hoort latere vertelle, det det huwelik niks is gewaore

stôm hè

Wiel Hermans venlo