



VENLO OP STELTE

Tekst: Wiel Hermans
meziék: W.H. Janssen

Weej zien 't weer van plan, um noow met alleman,
dreej daag op de luip te gaon.
Want dan kinne weej, met idderein d'r beej,
weer op stelte staon.

Refrein:

Venlo op stelte, dreej daag achterein,
wie in de wolke zien op die lange hólterige bein.
Venlo op stelte dan wuért groét en klein,
opgelaote in de straote allemaol verkleid,
wie Flujas rôndgedreid.
Opgelaote in de straote allemaol verkleid,
wies det de zaak op stelte steit.

Op stelte staon det maag, det wuért neet aafgezaag,
met de vutjes van de grônd.
Hebbe weej de kans veur ôzze steltendans,
geit 't in 't rond.

Weej gaeve in de stad, ein rundje op de lat,
veurdet weej nao hoés toe gaon.
Noow maar gauw besteld, want strakkes zônder stelt,
zeen ze ôs neet staon.