

EIN KLEIN GELÖK

Vers:

Waat groët liek, haet ein klein begin
Laot zien zoë wie 't is
Veur mich telt waat ik riék bin
Nae beslis neet waat ik mis
Det prieske oét die grabbeltôn
Det benkske in de zôn
Dae knipaug van zôn jantje Betôn

Refrein:

't Laeve dreijt dôk. um det kleine gelök
Wat gaeve, wat neme, efkes stil bliéve staon
Van binne begint, wat minse verbindt
Guüf wermte aan idder bestaon

Vers:

Ein ieske op 't vuuske
Uich, daen troshaup in de fik
't Stuute op dein huuske
Of 't kuntje van de mik
't Soëze van ein lintewei
Kepélke in de mei
't Gild schuut veur de keuning op de hei

Vers:

Dien waegschaol zaet ein unske dr'aaf 't lërste wäördje, mam
De kermes, eine sôkkerstaaf
Nog net gen Abraham
Beej mam thoés met de ganse zwiek
Applaus van dien publiek
Det kleinkind waat hiel spraekend op dich liek

(CD:" nr. 1 Venloos Songfestival 1993")