



Venlose maedjes

Venlose maedjes, det wuért gezag
Neme 't laeve met enne lach
Zaet emus: 'Miene leve"
Dan zien ze dreej maol zeve
Maar kump de waore zoë maar op slaag
Zegge ze Mam goojen daag:

Refrein:

Venlose maedjes, straolend wie de maoneschien
Venlose maedjes, haos te moei um waar te zien
Venlose maedjes, schoënste op dees aerd
Meuge met de jungskes gaon,
Beej volle maon, det biéf bestaon
Want ze zien zoë wuert bewaert
Ein bôtterbreefke waert.

Venlose maedjes zien beej de hand
En 't gelök is aan eure kant
Kiék ens waat ze flanere
ônder 't klasjenere
Kniép ens ein uigske dan guüf ' t sjans
Waog noow auk maar ens ein kans:

Venlose maedjes zien euveral
Wao ze auk zien dao is ketjesbal
Wuert d'r ein fiës gegaeve
Dan kinse wat belaeve
s Aoves nao hoés geit nemus allein
En dan zingk heej idderein:

(CD:"Jocus nostalgie)